



wie
Carlien Westerdiep (44), Peter Knol (50), Rens (13), Meike (10)

wat
verbouwde dorpswoning in Westerbroek
sinds
1988

verbouwing
een bijna continue proces

favoriete plek
aan de lange tafel op de veranda

favoriete kleur
grijs tinten, taupe

stijl
stoer en basic

favoriete woonwinkel
geen, ik ben een hopper. Ik kom overal, maar vooral graag bij Melles Interieur in Haren, No 9 in Westerbroek (7) en Nul 50 in Groningen.

bijzonder
de muur in de woonkamer is gestuukt met metallic glanspleister: Rialto Argento

woonwens
aanpak van de voorgevel

Gelukkig op de veranda in Westerbroek

Op de dag dat het opeens zomer is in Nederland, kijkt *Wonen&Co* binnen in het driedubbel verbouwde huis van de familie Knol-Westerdiep in Westerbroek. Met zo'n Zuid-Europees temperatuurkje is het aangenaam op de veranda en het uitzicht op Hollandse koeien en boerenland is prachtig.

Tekst
SHYRA HUETING
Foto's
CORNÉ SPARDAENS

Klokslag twaalf uur ontstaat er leven in het 'hondenhok'. Elke dag. Als een grote logge tor schuift de robot die het gras maait langzaam maar resoluut uit zijn minimalistische verblijf en gaat aan de slag. In rustig tempo knaagt hij alle grassprietjes van de grammat in de moderne strakke tuin op de gewenste lengte af, om vervolgens gehoorzaam terug te keren in zijn hok. Hij maakt onderdeel uit van een groter plan van de bewoners van het huis. Hun wens is comfortabel wonen en een onderhoudsvrije tuin. Daar draagt hij zijn steentje aan bij.

Eigenlijk is het hele huis van Carlien Westerdiep toegerust met van alles om het leven prettiger maken. Van de steamer in de keuken tot de stoomcabine bij de slaapkamer en van de op afstand bedienbare buitenlamellen tot de pizza-oven op de veranda. In de tuin staat een royale jacuzzi, in de designbadkamer voor de kinderen

zijn sfeerlampen en een 'douchekoker' in het plafond verwerkt en een mega-tv is verankerd in de zuil naast de openhaard. Carlien geniet ervan. Dat geldt ook voor de andere leden van haar gezin: echtgenoot Peter Knol, zoon Rens en dochter Meike.

De familie woont sinds 1988 in het huis, dat ergens aan de doorgaande weg tussen lommerrijk groen verscholen gaat. Carlien woont al bijna haar hele leven op dit stukje van de wereld. Niet alleen omdat ze geboren en getogen Westerbroekster is, maar ook omdat ze in het huis van de burens is opgegroeid. "Toen ik vier was, hebben mijn ouders dat huis gebouwd. Ik heb er gewoond tot ik een jaar of zeventien was. Toen leerde ik Peter kennen. Hij is vanuit Veenendam in een piepklein huisje in Westerbroek komen wonen. Hij werkte destijds bij een bouwbedrijf in Haren en wilde dichtbij zijn werk

